

Mary førte Australien til olympisk triumf



Sejren er en realitet. Kronprinsesse af Danmark, australske Mary, modtager folkets hyldets.

Australien med Kronprinsesse Mary i spidsen vandt, da de Olympiske Lege blev afholdt på Regnbuelejrens fjerde døgn.

- Wuhuuu, det er for vildt. Jeg er verdens bedste prinsesse, skreg Mary, da det blev annonceret, at Australien havde fejlet alt modstand af banen og snuppet olympisk guld for næsen af mumierne fra Egypten, der måtte tage til takke med andenpladsen.

Da Regnbue-Nyt mødte hende, efter at hun havde modtaget førstepræmien på sejrsskamlen, satte hun flere ord på sejren.

- Jeg er pavestolt, selvom jeg 'bare' er kronprinsesse. Børnene var så seje, og de fortjente sejren.

Ofrede alt for holdet

Nøglen til sejren var australiernes stærke samarbejde og holdånd,

fortalte arrangørerne af de olympiske lege. Thea, en af landets mange stjerner, var enig.

- Vi heppede på hinanden hele dagen, sagde pigen, der selv kæmpede bravt på trods af, at hun forstuede storetåen til kyllinge-fodbold.

Top 3 til OL

1. Australien
2. Egypten
3. Frankrig

Rusland forsøgte at snyde

Regnbue-Nyt erfarer kort inden redaktionens slutning, at Rusland forsøgte at købe sig til sejren. Heldigvis lykkedes det ikke Putins russiske bjørne at ødelægge legene ved at snyde sig til sejren.

Dagens program

- 08.00: Morgenmad
- 09.00: Workshops
- 12.00: Frokost
- 13.00: Biograf
- 16.15: Aftensmad
- 16.45: Afgang til svømmehal
- 20.00: Bål
- 21.00: Godnat

Vejrudsigten

kl 0-6		18°
kl 6-12		18°
kl 12-18		21°
kl 18-24		23°

Dagens Grin

Hvorfor skulle skyen i skole?

Svar: Fordi den skulle lære at regne.

Hvordan døde kaptajn klo?

Svar: Han pillede næse med den forkerte hånd.

Vagterne der ledte efter deres chef

ET LEGO-EVENTYR AF HARRY

Der var engang et skib med en masse våben og vagter. Vagterne risikerede at drukne, hvis de ikke kom over det mystiske hul under forhindringstrappen. De ledte derfor efter en chef, der kunne knække koden, der baner vejen over forhindrings-trappen med det mystiske hul, hvor man frygter, at man skal drukne. I stedet drømte de om at komme til hulen på toppen af tårnet, for der er der en masse penge. Vagterne leder efter chefen på en lille ø. Her ligger der en mand. "Har du set vores chef," spørger vagterne. "Hvordan ser chefen ud," spørger manden. "Han har grønt tøj på, og hovedet er også lidt grønt, og han har et slange-ansigt, og bukserne er gule og sorte, han har sorte handsker, og trøjen er også sort." Så spørger manden på øen: "Hvordan ser håret ud?" Til det svarer en af vagterne med mørkt hår: "Håret ligner mit." "Ham har jeg set. Følg efter skyggen over båden, og så finder I ham," siger manden på øen. Vagterne bliver lykkelige. Kort efter finder de deres chef, der hjælper dem sikkert over forhindrings-trappen og op i tårnet. Her lever de lykkeligt og rigt til deres dages ende.



BAGSIDEN MED GAK OG GØGL



Page 4 gav børnene på Regnbuelejren og særligt Salmuella (tv.) en oplevelse for livet.

Efterlod pigerne ellevilde: Page 4 kom, så og scorede

Det danske boyband Page 4 overraskede alt og alle, da de pludselig indtog Regnbue-scenen. En pige med overskæg havde det særlig godt i drengenes selskab.

- Er der søde piger til stede? Page 4 har netop indtaget scenen på Regnbue-lejren og deres åbningsreplik får pigerne til at hvine og smide hænderne i vejret. Larmen bliver dog overdøvet af en pigestemme bagerst i baglokalet.

- Jeg er sødest, siger pigen med et fint lille overskæg, der viser sig at hedde Samuella.

Page 4 kan lide, hvad de ser og hiver fluks Samuella op på scenen, hvor de går i gang med at synge deres monsterhit "Sommer" for hende.

Publikum er ellevilde og på et

tidspunkt frygter den udsendte reporter for Regnbue-Nyt, at taget vil lette. Det sker dog ikke, og alle får sig en fantastisk koncertoplevelse.

Samuella kørte væk med bandet

Især Samuella var tydeligvis i godt selskab med de fire unge fyre, der udgør Page 4.

Kilder tæt på bandet fortæller Regnbue-Nyt, at pigen med overskægget forlod koncerten sammen med bandet, og at hun kørte væk fra lejren i drengenes tourbus.

Har du en idé?

Hvis du vil bidrage til avisen med en god historie, en tegning, en vittighed, gåde eller måske noget helt femte, så grib fat i en af de frivillige!

Dagens Gåde

Hvem er det, som dør, når solen skinner på ham?

(Svar på gårsdagens gåde: Fordi de er trillinger)