

REGNBUE



BREAKING NEWS:

Regnbuelejren tager i Legoland



Legoland ligger i Billund i Jylland kun halvanden times kørsel fra Regnbuelejren.

Sygdomsramt dansetrup betyder aflysning af rengøring og rå hvidkål og sender i stedet alle børn og voksne på Regnbuelejren i Legoland. Lejrledelsen er pjattede med det.

Helt ekstraordinært har Regnbuelejrens program taget en uventet drejning. Det var ellers planlagt, at vi skulle have haft besøg af en dansetrup, der ville lære børnene at gøre rent med fortolkningsdans, samtidig med at alle spiste rå hvidkål. Desværre blev dansertruppen syg, og derfor besluttede lejrledelsen, at vi skulle i Legoland i stedet.

Vil savne rå hvidkål

- Jeg kommer til at savne hvidkål og fortolkningsdans, men jeg har altid ønsket at besøge Duplo-Land, siger lejrleder Sandra, der har leget med de store klodser, siden hun var helt lille og i dag sidder i

Legorummets rum og øver sig, da Regnbue-Nyt møder hele lejrledelsen til et eksklusivt interview.

Ninjago World er et hit

Lejrleder David ser også frem til det.

- Jeg skal i Ninjago World. Helt sikkert. Jeg har altid set mig selv som en blanding af en ild- og vand-Ninja, forklarer den høje mand, mens han laver ninja-fagter henover hovedet på Sandra.

Vil fange Pokémons

Sidst men ikke mindst ser lejrleder Sofia også frem til turen.
- Det bliver så godt. Jeg skal

se på alle de flotte strukturer i Legoland, og så lige se, om jeg kan fange et par Pokémons i Pokémon Go. Lego og Pokémon. Tænk lige over, hvor fedt det er, siger hun, mens hun klapper ustyrligt med hænderne.

Turen til Legoland finder sted fredag og vil tage hele dagen, så både børn og voksne får masser af tid til at nyde de mange Legoskulpturer og forlystelser.

Vidste du, at

... Legoland i Billund åbnede i 1968 som den første af sin art. Siden er der kommet flere i hele verden, og i Kina får de deres første Legoland i 2019.

